

Lad Vide

BLACKHEART I SKJUL

Rygterne svirrer og denne gang om Enkegrevinde Vanessa Blackheart, som for tiden skjuler sig i Skjoldheim under et ukendt alias. Vanessa Blackheart er den eneste overlevende fra "Blackheart massakren" og betragtes fra flere sider, som værende ekstrem farlig. Lad Vide bed dog mærke i et særligt rygte, nemlig at Enkegrevinden er på udvig efter en mage for, at sikre overbringelsen af familiens gener.

Det vides ikke, om der er en dusør på Enkegrevinde Vanessa Blackheart, men Lad Vide er sikker på, at flere instanser i Skjoldheim, vil betale rundhåndet for at se Enkegrevinden, dø en langsom og smertefuld død.

LOKES SØN ER DØD

Skøgen, som har ligget med Loke for et stykke tid siden, har endelig født. Barnet levede dog kun sit uskyldige liv, i alt for kort tid. Skovfolket, som i skyggerne havde ventet på denne fødsel, slog nemlig pludselig til og indledte en voldsom jagt, med det stakkels nyfødte barn som bytte!

Ingen styrke var stærk nok til, at stoppe den bestialske tilfangetagelse og efterfølgende fortæring af det uskyldige menneskebarn. Hvis Loke havde været i blandt os, var dette helt sikkert ikke sket, men nu hvor Ragnarok hersker og Guderne har forladt os, kan ingen redde de svage og uskyldige.

Vi, kære læsere, er endnu engang i de højere magters vold, men denne gang kan ingen høre os og vi lider nu for alvor under Skovfolkets natur, hvor kun den stærkeste overlever og resten må dø uden nåde.

STATSKUP I SKJOLDHEIM

Ved fysisk overmagt og trusler, har Borgmesteren tvunget Dronningen til uofficielt, at give ham magten over Skjoldheim. I et arrogant og nedværdigende kup, har han på den måde tilranet sig magten over os alle og hans første gerning fra sin uretmæssige trone, har været erklæringen af fri jagt, på alle vampyrer i hele Skjoldheim. Skoven er dog ikke indbefattet i erklæringen, da Borgmesteren alle nådigst har ladet Skovfolket få lov til, at jage i deres eget område.

I sin nye rolle som borgmester, dommer, jury og bøddel, er alle borgere nu blevet et let bytte for Borgmesterens luner. Fremtiden er blevet en kende mere usikker nu hvor vores leder, med sine skjulte agendaer og ufine metoder vil sikre sin position og magt i mange år fremover.

KORT NYT

- ♦ Dværgene tilbyder sig selv som lejesoldater for rimelige penge. Der er dog et forbehold, nemlig at de ikke vil dræbe nogen, men kun tæve folk med deres køller. Lad Vide vil dog opfordre folk til at passe på når de besøger Dværgene, da disse er kendt for at tæve alle, der nærmer sig deres område, med køller.
- ♦ En anonym borger fra Hektopia har udtalt, at det er forfærdeligt hvordan borgmesteren har raget magten til sig. Han frygter, at Hektopia en dag bliver en del af Borgmesterens terrorregime og opfordrer Hektor til, at vise at der kun er plads til en enehersker i verdenen!
- ♦ Flere folk er begyndt at høre stemmer og bliver overfaldet af mystiske edderkopper.