

Lad Vide

105

KORT NYT

- ◆ Opfordring til alle Alkymister! Nu har I mulighed for at komme ned til biblioteket og forske i kure mod sygdomme. Jeres viden og forskning er uvurderlig.
- ◆ Vinderen af Kromester Terningturneringen er fundet og det blev Berg. Han vandt både adgang til middagen hos Madame X kl. 20.00, 100 Korint og en guldøl.
- ◆ Rygterne fortæller, at forskellige personer i Skovpasset har modtaget små mærker med sorte ugler. Ingen ved hvem der sender dem, men indtil videre har de implicerede, set mærkerne som en advarsel. Hvem ved hvad der sker når mørket falder på? Og vil de personer som går i rundt i Skovpasset og puster i deres ugle-fløjter, måske tiltrække sig uhelig opmærksomhed fra dem der står bag uglemærkerne?
- ◆ Skovpassets stærkeste arm er Jakobi. Udover en magisk styrkedrik vandt han en plads ved den fine middag sammen med de adelige hos Madame X kl. 20.00 i aften.
- ◆ Alle læger bør fremover anskaffe sig et lægebevis, så fremtidige klienter kan sikre sig den pågældende læges ægthed. Dette bevis kan købes hos Overlæge Milo for kun 100 Korint.
- ◆ Alle lærde bedes samles hos Dværgene kl. 19.00 for at diskutere "Limbo-situationen". Der er to brudte segl ud af fire. Ingen ved hvad der udløser de to sidste segl og Dværgene mener, at hvis der skal gøres en indsats for at stoppe det, så skal det være nu!
- ◆ Grev Dalton Tordenskjold er en mand af folket, påstår han selv. Derfor vil han altid belønne de folk, som han springer over i køen, med klingende Korint. Så husk, at stille dig ved siden af den gavmilde Greve.
- ◆ Den gamle leder af Mudderkompaniet er død. Hans blev dræbt af Sheriffen, som er udævnt til 1. Ridder af Grev Tordenskjold.
- ◆ Draculestiet har tegnet Varnaks symbol. Vil de tilkalde ham? Eller bare snakke med ham?

Rhealis er en kujon!

"Hvorfor tilbyder folk Rhealis? Har de ikke forstået, at han er en dæmon, som ufrivilligt udnytter folks svage vilje med sit ambrosia og derved betvinger dem? Hvilke fordele skænker han egentlig sine tilbedere? Hvilke fantastiske gaver skænker han dem? De bliver ofret i hans navn og når det endelige slag skal stå mellem Titanerne, så stikker den kujonagtige dæmon, halen mellem benene og overlader sine stakkels følgere til deres egen skæbne..

Og hvor er Rhealis-kulten så i dag? De er, trods al sund fornuft, stadig tilhængere af Skovpassets mest sølle dæmon til dato. Patetiske og ynkelige er de!", udtaler Felix. "Hvis jeg skulle vælge mellem en frygtet dikator med firkantet overskæg og Rhealis-kulten, så ville jeg stemme på diktatoren," fortsætter Felix.

Der er tydeligvis en stort had til dæmonkulten blandt nogle af Skovpassets borgere. Lad Vide tager intet ansvar for de ovenstående udtalelser. Ansvar for ligger egenhændigt hos Felix.

????????????????
 ? ALT ELLER INTET ?
 ? Tør du sætte dit liv på spil? ?
 ? Er du villig til, at spille om din skæbne og ?
 ? bugstaveligt talt lægge den i vore hænder, ?
 ? uanset om du vinder.. eller taber? ?
 ?
 ? Kom ned i fækhallen kl. 21.00 og spil om ?
 ? din skæbne. Vind alt eller tab alt i et spil ?
 ? hvor din egen skæbne er indsatsen.. ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Mudderkompaniet bruger fængselslæt

Det viser sig at Mudderkompaniet har lånt Vogternes fængsel til, at indespærre en uskyldig ork, som endda havde Borgerbrev. Sheriffen vidste dog ikke, at episoden fandt sted, da han prioriterede sin mave over sine pligter.