

Lad Vide

VARNAK ER TILBAGE

Endelig lykkedes det for Familien Fjølvar, at fuldføre bloten på den korrekte måde således, at deres farfar fandt vej til Valhalla og Hel kom hjem til Hel. Hvad ingen havde forudset var, at selveste Varnak, den besjælede vampyr, som for flere år siden regerede den stolte by Eigaborg, også rejste gennem portalen til vores verden.

For tiden vandrer den gamle konge nu rundt i Skjoldheim og snakker om, at starte en ny by til både glæde og fortrydelse for indbyggerne..

BESKYTTELSESLAUGET

Laugene har endelig gjort krav på deres indflydelse og har fra i dag, enstemmigt vedtaget, at oprette et Beskyttelseslaug. Dette laug skal bestå af interesserede våbenføre mænd og kvinder, som ønsker at have en indflydelse på lov og orden i Skjoldheim.

Men et laug opstår jo som sådan ikke af sig selv. Derfor har hvert laug brugt adskillige ressourcer på, at skabe de traditionelle fem artefakter til Beskyttelseslaug, som alle laug er i besiddelse af.

Lad Vide byder det nye laug velkommen og håber at alle våbenføre mænd og kvinder vil byde sig til.

FEJRING I AFTEN

Hobbiten Peli har udtalt, at han glæder sig over, at plagen Tørst er blevet sendt hjem, hvilket betyder, at han igen kan nyde en aften på kroerne med at glas øl og godt selskab. Derfor vil han gerne invitere alle borgere i Skjoldheim og omegn på krotur i aften, for at fejre dette. Amazonerne er selvfølgelig også velkomne til, at sidde ved hans bord og nusse hans fødder. Lad Vide glæder sig til denne krotur, som helt sikkert indeholder drikkevarer på hobbitens regning. Skål..

HEL TAGER SJÆLE

Det høres fra sigøjnerne, at Hel er begyndt at tage levende sjæle og kroppe til sig. Rygtet ville vide, at deres fætter Diégo, blevet taget af hende. Det skulle dog vise sig, at stakkels Diego er blevet overtaget af Varnaks ånd, til familiens store sorg. Lad Vide sørger med jer..

UDØDE TRÆD VARSOMT

Rygtet lyder, at Klausimus af Skovlauget, er sprunget ud som nekrofil. Efter sigende får denne tølper sine mænd til holde de udøde nede, mens han forulemper sin ofre på groveste vis. Det lader til, at der ikke er nogen grænser for hvordan Klausimus, får stillet sine lyster og de udøde, har ifølge Lad Vide, allerede oprettet en særlig støtteforening for: Udøde Der er Forulempet, Ydmyget, Lemlæstet, Dolket og Truet af nekrofile. Lad Vide håber foreningen kan være med til at gøre tilværelsen bedre, for disse stakkels, forulempede udøde..

PÅS PÅ HVAD DU STÆLGER

I forbindelse med vikingebrylluppet, så en af Skjoldheims indbyggere, nærmere bestemt Tristan, sin chance for at byde brudeparret på brylluppets vel nok særeste gave, nemlig en af Amazonekrigernes mødom.

Trods brudeparrets høflige tak for gaven, vagte den dog Amazonernes vrede, og de har efterfølgende taget sig "kærligt" af Tristan, i form af massive tæsk. Med henvisning til "Lad Vide - Special Amazon Edition" er det jo tydeligt, at denne kamp for Amazonerne var et planlagt forspil, men Lad Vide er dog trods alt sikre på, at forspillet ikke var henvendt til Tristan, da han ifølge hobbiten Peli skulle være "udstyret" som et eger. Der er ingen tvivl om at Amazonerne gik derfra med æren i behold. Shi'va'shen, brave krigere..