

Lad Vide ¹⁰

HVEM ER BRUDEN?

Lad Vide er kommet i besiddelse af nogle højt besynderlige oplysninger. Det viser sig, at navnet på den kære brud, hvis bryllup er flyttet til lørdag eftermiddag, er Røskva Fjølvarson. Rygterne påstår dog, at bruden er en mand? Følg med i den spændende afsløring, når brudens slør bliver løftet på "Den Fede And"...

TAK FOR I GÅR..

Vi vil forfærdelig gerne have vores krus tilbage, så vi endnu en gang kan byde vores rare gæster på et krus øl. AFLEVÈR VORES KRUS! NU!

Med venlig hilsen Fæekhalên

HELTENE LEVERER VAREN

De mystiske kræfter som besatte Skjoldheim i aftes, er nu ved at blive sendt hjem gennem portalen. Indtil videre er **Mareridt**, **Sult** og **Tørst** sendt tilbage til Hel, men **Snubletræ**, **Sygeleje** og **Regnvåde** er desværre, stadig i blandt os. Lad Vide hylder heltene, der har reddet Skjoldheim fra disse skabninger! Husk at hæve dit glas i aften, kære læser, og udbring en skål for vore helte. Vi skal dog ikke glemme, at Hel stadig er i byen og hun udgør stadig en trussel..

LAUGENE LAVER TINGE

Rygterne vil vide, at laugene er ved at samle et tinge, som skal styre byen med hård hånd. Der er dog visse interne stridigheder, som kan komme i vejen for processen, da Magilaugsmesteren har foreslået, at sværdbærerne også skal have ret til orde i tinget, da de ikke er repræsenteret ved et laug. Dette har de andre lav, af ukendte årsager, nægtet. En ting er alle laugene dog enige om nemlig, at de ikke anerkender Druklaugget som et officielt laug og finder deres tilstedeværelse fornærmende..

BORGERE NÆGTET HJÆLP

Det var nogle tydeligt oprørte og fortvivlede sigøjnere, som besøgte redaktionen her til morgen. Med gråd i stemmen og tårer i øjnene fortalte de, at alkymisterne var blevet bestjålet på det groveste, og da de meldte denne ugering til byvagten, blev de mødt med foragt og ligegyldighed. Byvagten nægtede simpelt hen at hjælpe! Hvor er vores by på vej hen? Hvordan skal almindelige, uskyldige indbyggere kunne blive beskyttet mod kriminelle og andet utøj? Hvor er lov og orden? Hvor er trygheden og tilliden? Byvagten har svigtet Skjoldheim! Lad Vide er skuffet!

Til alle spurdeunger:

Ravnemor siger, at Ragnarok er på vej!

AMAZONE GIVER FODMASSAGE

En veltilfreds hobbit, har netop fortalt Lad Vide, at han har modtaget fodmassage af selveste Amazone General Kitiana. Han skulle eftersigende have spurgt Generalen, om hun var god til denne fysiske aktivitet, mens han slyngede sin behårede fødder op i hende skød, hvorefter hun udførte massagen til stor tilfredshed for hobbiten. Så ønsker du en fodmassage, kære læser, så slyng blot fødderne op i skødet på en Amazone og slap af. Lad Vide spekulerer dog stadig på, om der er et særligt forhold mellem Amazoner og hobbitter, eller om det er en tilfældighed?

TANDLÆGE FRA HELEVEDE

Advarsel! En sortelver har netop udført en tandlægeoperation med døden til følge. Familien søger nu om erstatning. "Vi vil ikke betale tandlægeregningen.." udtaler et familiemedlem. "Ved de ikke hvad den slags koster!" Lad Vide kan kun opfordre folk til at passe godt på deres tænder og undgå alle sortelvere..