

Lad Vide

RASK, IKKE SYG

"Jeg ser syg ud, men er rask. Jeg smitter ikke mere" siger sigøjneren Beron, som var den tapre sjæl, der skulle bryde mod Sygeleje. Effekten af denne kamp efterlod den stakkels sigøjner, med en klam og ækel sygdom, som smittede forfærdeligt. Men nu skulle han vist være rask. Håber vi..

Grundahl Arena søger kombatanter til kampe om ære og anerkendelse!

HOBBITEN ER EN RIGTIG MAND

Amazonernes flirten med hobbiten vil ingen ende tage. Det sidste Lad Vide har hørt, og denne gang personligt fra hobbiten selv er, at hele tre Amazoner indbyrdes sloges om hvem der skulle have æren af, at være sammen med den eftertragtede og flotte hobbit. Slåskampen endte med, at hobbiten måtte stille sig i mellem de stridende parter og lave en ordning hvor han bestemte hvornår, de vilde Amazoner kunne tilfredsstille hans behårede fødder..

KRÆFTERNE ER HER ENDNU

Regnvåde og Snubletræ er stadig tilbage. Det er blevet klart for Lad Vide, at der kræves en sjælden amulet kaldet "Regndråbe" og en flaske kaldet "Uheldighedens Flaske" for, at sende de to kræfter tilbage til Hel. Vi gider ikke at falde, når vi går forbi Snubletræ og alle hader fornemmelsen af, at drukne i nærheden af Regnvåde, så derfor opfordrer vi alle til, at kigge i deres tasker og telte. Find de to artefakter og send dem hjem. NU!

BRYLUP FORENER

Det er med den største glæde, at Lad Vide kan bringe nyheden om, at vikingerne og vampyrerne for første gang, fejrer en fest sammen som gamle slyngveninder. Måske er dette starten på noget smukt?

Ærøfuld dyst

Amazonerne og Familien Grundahl har netop afsluttet en runde af kampe, i den lokale Grundahl Arena som ligger nede ved søen.

I første runde, som var en nævekamp lykkedes det Jesper Grundahl, at besejre Amazon-kaptajn Tatiana. I den efterfølgende runde, som var en stridskamp med trævåben, blev Store Marcus Grundahl, brutalt nedkæmpet af Amazon-general Kitiana. Det afgørende slag faldt dog ud til Amazonerne, da Henrik Grundahl, led et ydmygende nederlag, i det han kort og godt fik tørre tæsk. Henrik har dog overfor Lad Vide undskyldt sig med, at han jo kun er en simpel handelsmand og ikke ved hvordan man slås. Lad Vide håber ikke, at han driver sine forretninger på samme måde.

Det vigtigste ved denne dyst var dog, at der er opstået en indbyrdes respekt mellem familien Grundahl og Amazonerne. Anerkendelse og ære, er virkelig at finde i disse dage..

Er du træt af dårlige betalere? Nu kan du få et pantebrev og gøre dine skyldnere til lejeslaver, som kan lejes ud indtil de kan betale deres gæld!

OFFENTLIG FODRING

En sortelver er igen på spil. Denne gang handler det om en kvindelig sortelver, som offentligt har ladet vampyrer drikke af hendes tjener. Hvor er byvagten i en situation som denne? De har et ansvar for at beskytte børn og sarte sjæle! Lad Vide finder dette stærkt kritiskabelt! Deler du også denne mening, kære læser, opfordrer vi dig til at gå hen og buuh'e af byvagten og tæve sortelverne!