

Lad Vide ¹⁵

VARNAKS LOVE

Lord Varnak har fornyeligt posteret et sæt nye love, som han mener, vi alle bør følge. Lad Vide stiller dog spørgsmål ved, om disse love kommer den enkelte borger til gode? Hvordan vil de påvirke vores hverdag? Og hvem har givet Varnak retten til, at bestemme over vores liv og levned?

Især den sjette lov bekymrer Lad Vide redaktionen. Denne lov kræver nemlig, at vi ved vores død skal aflevere vores ejendele og endda vores døde fysiske legeme til byen, det vil sige, til Varnak! Hvorfor skal vi det? Hvad vil han bruge vores døde kroppe til? En ny hær af udøde? Skumle magiske ritualer? Mad?

Lad Vide vil gerne høre din mening om disse love. Vil de gavne os eller skade os? Vil de sikre vores fremtid i fredelig sameksistens eller vil de lede til civilisationens fald?

ARTEFAKTER HOS SMEDEN!

Har du en magisk genstand, som du ønsker at gøre til en artefakt?

Så snak med din lokale smed. Han kan helt sikkert hjælpe dig!

BRODERLIG NÆSTEKÆRLIGHED

Næstekærligheden er virkelig i fuld flor her i Skjoldheim. Lad Vide så med egne øjne, selveste Korporal Iskander Koppel, fra "Seglet" pudse en af dværgenes hjelme. Korporalen pudsede nænsomt og med et fast tag i hjelmen, til dværgens store fryd. Dværgen takkede da også med et tilfreds smil, mens den søde korporal tørrede resten af spyttet væk med sin klud. Der er stadig håb om fred og næstekærlighed i vores by!

ADELIGE SKJULT I BYEN

Et yderst interessant rygte er kommet Lad Vide for øre. Det viser sig, at der i vores by er en ægte fuldblodsadelig, med blåt blod i årene. Denne person gemmer sig blandt den almindelige befolkning, skjult for nysgerrige øjne og ører. Men hvem er denne adelige? Hvilken race er vedkommende? Er det en kvinde? Eller en mand? Der er dog ingen tvivl om, at denne adeliges blod kan vække tørsten hos alle vampyrer i byen og rykke ved magtbalancen..

KAPELLET SÆLGER ALT!

Mangler du netop den ting, komponent eller andet, som er umuligt at opdrive, så bør du aflægge "Kapellet" et besøg. Udover fantastisk mad, kolde øl og død-god stemning, sælger vi alt!!

"HØRT PÅ KROEN.."

En trolde og en snotling var blevet gode venner. En dag går de gennem Skjoldheim, da trolde pludselig udbryder: "Åh, nej. Dær gå mine venner. De må igge se dig snotling-ven. Kravl op i min røvhul og gem dig der!"

Da snotlingen var en god ven, gjorde den selvfølgelig som trolde sagde og gemte sig i dens røvhul til de andre trolde var passeret. Derefter hoppede den ud igen.

De to venner gik lidt længere ned ad vejen, da snotlingen pludselig begyndte at græde. "Hvorfor kræder du?" spurgte trolde bekymret.

"Jo" sagde snotlingen gennem tårerne. "Derhenne går mine venner og de må heller ikke se dig.."