

Lad Vide ¹⁰¹

Nyt fra Lübeck

- ☠ Hvad er den mest udbredte sygdom i Lübeck?
Knogleskørhed.
- ☠ Hvad kalder man en pige der skal giftes i Lübeck?
Knoglebrud.

Falske rygter!

Lad Vide har netop modtaget følgende brev fra Baron Svend Guldtand:

De såkaldte "Ugler" truer med, at sprede falske rygter! Baron Svend Guldtand og sikkert mange andre gode borgere, er truet af nogle der angiveligt hedder "Uglerne" ved at fortælle såkaldte hemmeligheder!

Jeg appellerer til alle om ikke, at tro på hvad end disse "Ugler" måtte afsløre!

Det er ikke sandt. Det kunne jeg aldrig finde på, at gøre, vel?

Deres evigt hengivne læser

Baron Svend guldtand

Hvad det er den ærede Baron, aldrig kunne finde på, at gøre vides ikke, men Lad Vides udsending, LaHeur, er allerede på sagen. Rygtet vil dog vide, at "Uglerne" er at finde i Faekhalen blandt medarbejderne. Måske Vogterne skulle lave en grundig afhøring af dem alle? Kroen måtte jo sikkert lukke, men det er vel det hele værd i jagten på sandheden.

*Postmand Edward Lynfod
udbringer breve med fuld
diskretion for kun 2 korint.*

KORT NYT

- ◆ Bern har friet til en kvinde han ikke kan huske hvad hedder—og hun sagde ja! Den heldige skønjomfru (Lad Vide ved ikke om hun hverken er skøn eller jomfru) efterlyses.
- ◆ Bastian Phønixon som ejer Faekhalen skal skynde sig ned og i kroen og hente sine værdipapirer, før de forsvinder, advarer FedtePeter.
- ◆ Baron von Günther fortæller, at Thomme som ejer banken sammen med Heinrich har gang i en masse ballade. Thomme skulle bruge Korint han ikke har og skylder "Uglerne" penge.

BREVET GULD Tand FRUGTER

Lad Vide har netop modtaget dette transkriberede brev fra de såkaldte "Ugler", med noten: "Vi advarede Dem Baron Guldtand. Nu må De tage konsekvensen af Deres kujonagtige handling". Her er brevet i sin fulde længde:

Min kære Lensherre.

Det er med dyb bekymring, at jeg skriver til Dem. Har netop udført en breveskorte til Handelslaugets formand, Baron Guldtand i Skjoldheim.

Her udtrykte baronen taknemmelighed for Deres seneste korrespondance.

Men hans første udsagn var, om "der var nyt fra Viziren".

Hvorefter han rettede sig selv ganske hurtigt, for det var jo Dem han syntes at mene.

Han udtrykte endvidere behov for at søge tilskud hos Dem, men spørgsmålet som falder mig på sinde er, om hans loyalitet overfor Dem kan anfægtes—det skal jeg ikke afgøre, men som veteran i Deres ærværdige spejdetropper er det fortsat min pligt at rapportere til Dem, når Deres anseelse anfægtes uanset af hvem.

Det er derfor med foruroliget sind at jeg må rapportere dette.

*Deres,
"1373"
IN PRIMA ACIE!*