

Lad Vide 17

FÆRLIG FORULEMPNING

En ganske forfærdelig episode har fundet sted natten mellem fredag og lørdag i Kapellet. En episode, som kan tippe den politiske balance i Skjoldheim!

Azeem, en af Kapellet's ansatte, hvis religion påbyder ham altid at bære slør, blev forulempet på det groveste af to soldater fra "Seglet". De to soldater skulle, efter sigende, have tvunget Azeem ind i VIP-logen, hvor de krævede, at Azeem skulle fjerne sit slør og vise sit ansigt til dem. Det endte med, at stakkels Azeem måtte vise sit ansigt til de to soldater. De andre ansatte i kroen havde høfligt og insisterende bedt soldaterne om at stoppe deres udåd og endda serveret dem øl uden beregning for, at de skulle gå, men de nægtede. Kun afsløringen af Azeems ansigt kunne få soldaterne til at forlade kroen!

Kære læser. Her er et godt eksempel på to personer, der har overtrådt Varnaks 2. Lov "Alle har ret til religionsfrihed"! Ydermere var dem, der overtrådte loven, de samme soldater, som skal være med til at sikre, at disse love bliver overholdt af alle byens indbyggere!

Det store spørgsmål er nu: Hvad vil Varnak gøre? Vil han straffe soldaterne som hans egen lov påbyder ham? Hvad har kommandanten for "Seglet" at sige i denne sag? Vil Azeem nogensinde genvinde sin mistede ære?

Lad Vide afventer den kommende retsag, som rettelig bør finde sted efter den forfærdelige episode!

MØDE I BESKYTTELSESLAUGET

Beskyttelseslauget afholder medlemsmøde kl. 15.00 ved opslagstavlen i Skjoldheim. Alle våbenføre mænd og kvinder er velkomne.

RYGTER OM MIDGÅRDSORM

Rygterne vil vide, at den berygtede Midgårdsorm er ved at gøre sit indtog i byen. En bonde mistede forleden sin ged, og en hel kærre af kål er også forsvundet under jorden.

Hvis rygterne er sande, er verden bogstaveligt talt af lave. Midgårdsormen kan jo æde hele byen i en mundfuld!

I den forbindelse søger sigøjnerne efter en person, de kalder "Toer", som de ønsker skal komme og bekæmpe en slange. Vores research har fundet frem til, at der sikkert er tale om den nordiske gud Thor, der ifølge myterne engang tævede den berygtede Midgårdsorm.

LOKE ER I BYEN

Selveste Loke har gjort sin entre i byen! Rygtet siger, at han vil åbne en portal til enten Valhal eller Asgård. Måske kan vi være med til at påvirke hans beslutning? Måske er der er håb? Eller står vi overfor Ragnaroks komme?

ET TEGN FRA GUDERNE

I nat blev Boris Bøddels gravsten fundet i midten af Varnaks lejr. Ingen ved hvordan den blev flyttet, men et par troldmænd har nævnt, at der helt sikkert var mægtig magi på spil. Boris Bøddel var den person, der i sin tid jog en pæl igennem Varnaks hjerte. Han er derfor kendt som Varnaks oprindelige banemand. Er Boris på vej tilbage? Var dette et tegn fra guderne? Vil de blande sig i konflikten?

NYT NAVN?

Skjulte politiske kræfter arbejder på at ændre navnet Skjoldheim til Schildheim. Ingen ved hvorfor eller hvem der ønsker navneændringen, men Lad Vide kunne ikke forestille sig, at dette ville kunne lade sig gøre.