

Lad Vide ⁸⁹

KORT NYT

- ◆ En svært bevæbnet og bekymret borger, kaldet Jon Hot, mener at Viziren er en pengepurrer der undergraver lenet. Han planlægger et modtræk sammen med sine mænd, før Viziren køber sig til ussel magt.
- ◆ Har du smagt pandekagerne i Pandekagehuset ved Bazaren? Flere vidner omtaler dem som fantastiske og fortryllende, hvilket får Lad Vide til, at undre sig om der måske er magisk mel i pandekagerne. Uanset hvad, så er de lækre og man får sært nok hele tiden lyst til flere..
- ◆ Alkymistisk boksekamp kl. 16.15 ved Bazaren. Forunderlige præmier gives.
- ◆ Dværgene har flyttet et syngende bjerg ind i Skjoldheim, da det synger det forkerte sted. Ingen ved helt hvad det handler om.
- ◆ Edderkopperne er set rundt i Skovpasset, hvor de har udført ritualer sammen med borgerne. Hvad disse ritualer gør, er der dog ingen der ved? Lad Vide frygter det værste..
- ◆ Ravnens Rede forbereder sig til en dejlig og intim aften i kroen. Krovæerten skulle eftersigende være i gang med en overraskelse til sine gæster og indtil videre har ingen afsløret hemmeligheden. Så ønsker du intim hygge og en behagelig overraskelse, så besøg Ravnens Rede i aften.
- ◆ Dronningen vil åbenbart ikke holde hof om dagen. Flere engagerede borgere som forventningsfulde opsøgte Dronningen i håb om et royalt besøg, har måtte vende skuffet hjem. Måske åbner portene først til hendes residens i aften, når mørket har omsluttet byen?
- ◆ Cirkusset beklager at der ikke vil være nogle store forestillinger i denne omgang, men du har stadig mulighed for at blive spået. Så måske er det et besøg værd alligevel.

Denne udgaves sætning er leveret af Lensherren:
Min lille Guldbaron

Kur mod eddærkoppøææg

Rygterne vil vide, at fremtrædende læger og alkymister har opfundet et middel mod eddærkoppernes berygtede æg. Eftersigende skulle denne mirakelkur hjælpe de ofre, som er inficeret med æg, der endnu ikke er udklækket. Lad Vide opfordrer derfor borgerne til straks, at opsøge læger og alkymister og købe mirakelkuren, før

Handelslauget garanterer
forsyningsikkerhed hvis de
handler hos en af laugets
medlemmer. Disse er:

- ◆ Hr. Chi på tempelpladsen.
- ◆ Fru Dorthea Reinheim i Lavborg.
- ◆ Hr. Alatrister ved Vogterne.
- ◆ Baron Svend Guldtand i Skjoldheim.

Ressourcer handles efter 3 bestemte
varekategorier: almindelige,
værdifulde og sjældne.

Ønsker du at blive medlem af laugets
Handelsforening, så spørg en
af Laugsmændene.

Gilbærts falskø hovød måske fundøt

Baronesse Mirejschka påstår, at have fundet Gilberts itusprængte hoved. Det er brændt, blåt og stadig lidt levende. Hun har afluret Vogterne en del af den udlovede dusør, men prøver ihærdig at franarre dem resten, ved at overbevise folk om, at finde resterne af Gilbert og aflevere dem til hende, hvorefter hun vil sy kroppen sammen og indkassere den fulde dusør på 170 Korint. Gad vide hvad Vogterne vil sige til dette? Er Baronessen i virkeligheden fattig som en kirkerotte? Og hvorfor er hendes efternavn