

Lad Vide ³⁶

SNIGMORDERLAUG?

Foruroligende rygter omkring et Snigmorderlaug er begyndt at sprede sig i byen. Lauget skulle i folkemunde være kendt under navnet "Shishra Al" og kan dets medlemmer kan kendes på dette mærke.

Så kære læser, vær på vagt overfor folk, som bærer dette tegn.



Hvad vil et snigmorderlaug her i Skovpasset? Regner dets medlemmer med at opnå samme status, som de eksisterende laug? Vil byen acceptere deres tilstedeværelse eller beordre dem dræbt?

FINALEN I FÆKHALEN

Endelig har man fundet vinderne af semifinalen i "Prinsessens Dyd". Derfor afholder Faekhalen finalen i morgen, søndag kl. 16.00 i Faekhalen. Dem som skal deltage i finalen, er indehaverne af billet nummer: 1, 3, 4 og 6.

Præmierne til vinderen indbefatter 16 Guld, adskillige magtfulde og magiske genstande, samt Biskoppens velsignelse i den Guds navn, som vinderen ønsker.

Faekhalen ser gerne at indehaverne af billet nummer: 1, 3, 4 og 6 møder op i kroen ved bord nr. 5 efter midnat, medbringende billetten og letgenkendeligt tøj, for yderligere tilføjelser til reglerne. Interesserede gæster er selvfølgelig også velkomne..

KEJSERENS KURÉR PÅ FARTEN

Overvågne læsere har sikkert bemærket Kejserens Kurér, ride igennem Skovpasset på sin stolte, elfenbenshvide ganger med Kejserens fane i hånden. Rygterne vil vide, at beskeder udveksles mellem Kejserens betroede folk og Kejseren selv. Hvilke hemmelige beskeder der bringes frem og tilbage, vides dog ikke, men Lad Vide fornemmer, at der foregår en masse "under overfladen".

Judas kan afhente 30 sølvmonter. Han ved hvem han er, hvad han har gjort og han ved hvor han kan hente mønterne.

Vi sælger også billigt reb og bløde løg

Anonymt underskrevet Faekhalen

UDØDE BLIVER DRÆBT

Skovkongen er begyndt at indkræve skatter og udbrede budskabet om, at han egenrådigt har lovlig ret til hele skovpasset, ifølge et gammelt dokument. Han har i det henseende, udstedt et dekret om, at alle udøde skal forlade hans område ellers vil de blive udryddet..

HEKTOR ANERKENDEK SØN

Nu er sandheden endelig kommet frem! Hektor har anerkendt sin søn OG hans mor, som er ingen ringere end den samme kvindelig Faun, som sønnen snakkede med forleden i Faekhalen. Det er sandelig nye tider i Skovpasset og nu bliver det spændende at se, om Hektors søn har interesse i, at gøre Kapellet til sit..

BLODELVERDRONNINGEN ER DØD

Her til aften fik alle en overraskelse, ingen havde regnet med, nemlig Blodelverdronningens alt for tidlige død. Ifølge unævnelige kilder var det detaljeret planlægning og præcis udførelse, som blandt andet involverede brug af Åndeverdenen, som ledte til det overraskelsesangreb ingen havde forudset og som Blodelverne ikke kunne forsvare sig imod.

Dette koldblodige mord giver os alle muligheden for, at reflektere over hvor skrøbelige vores liv er. Hvor hurtigt, noget vi tager for givet kan ende. Hvordan noget så smukt, kan slutte så blodigt og beskidt og ikke mindst hvor store konsekvenser, en enkelt lille handling kan have.

Så lev livet i aften, kære indbygger. Nyd livet og alle dets glæder og hæv dit glas og udbrin