

Lad 76 Vide

HANDELSKIBET ER SUNKET

"De burde have forudset det", sagde den gamle sømand med det hvide, blinde øje og den ødelagte, krumbøjede ryg. "Skyerne hænger jo tungt over havet og alle søfuglene er søgt i ly. Dette er ikke et vejr at sejle i og Kaptajn Crook burde have vidst bedre!"

..og hvor havde den gamle sømand ret. Men der var dog en vigtig ting han havde misforstået, for det var ikke vejret, der blev handelsskibets undergang, men guderne.

"Fortuna" havde mandskab, kanoner og lasten fuld af mad. Faktisk mere end hun kunne fylde i sit lastrum. Sejlet var rigget til og navigationsudstyret gjort klar, men guderne var på ingen måde tilgodeset i sejlladsen og det blev stakkels "Fortunas" endeligt.

Faktisk skete forliset før nogen kunne have forudset det og endda kun en uges sejllads fra Skovpassets trygge havn. Hvad der egentlig skete på det åbne hav ved ingen. Var det bølgerne der kæntrede skibet eller Kraken der slugte det fra havets dyb? Var det en tordenkile fra de mørke skyer eller muterede kaosrotter med røde øjne, der åd mus, mænd og mad?

Uanset hvad, er Handelsskibet "Fortuna" forlist under gudernes vrede og lasten hun bar, er forsvundet for evigt i det mørke dyb.

Heldigvis ligger "Udacha" i havnen, klar til at lette anker. Da "Fortuna" ikke kunne laste al maden fra sidst, er der blevet overført en enkelt Forsyningsopgradering til det stolte skib "Udacha". Fortvivl ikke. Handelsskibet sejler snart igen mod de eksotiske kyster i Ostindien..

BØNDER FLYGTER TIL SKOVPASSET

Hertil aften har adskillige bønder søgt tilflugt i Skovpasset. De taler forskrækket og bange om mennesker der går igen og døde der ikke vil blive i deres grave. Deres gårde mod nord og vest er brændt ned, afgrøderne rådnet og dyrene er muteret. De er bange for, at "det" spreder sig til Skovpasset og opfordrer alle indbyggere til at flygte. Det mest interessante er dog, at de selv virker syge.

KAMPARENA ENØT I KAOS

I det øjeblik, de tre vindere i kamparenaen fik overrakt deres præmie, trådte en dæmonisk skikkelse frem af en mystisk gul røg. Dæmonen kaldte sig for Izanami. Hun proklamerede, at hun havde snydt Jaspar og at hun igennem hans kamparena, nu endelig havde fået styrke nok til at slippe fri. Jaspar brød sammen og valgte at tage sit eget liv, i stedet for at leve med skammen og vanæren over, at blive narret til at spille blod uden et ærligt formål. Jaspars skreg sit dødsråb til himlen: "Død før vanære!" og i det valgte alle hans følgere også, at tage deres liv over den samme skam og vanære.

Kamparenaen var dermed effektiv ophørt, men Izanami stod stadigvæk tilbage. Flere folk løb væk i panik, mens andre stod måbende tilbage. Dæmonen gik herefter overlegent tilbage mod byen, hvor hun blev konfronteret af Jarl Dragehjerte. Hans forsøg på at stoppe hende, fejlede pinagtigt og grusomt, hvorefter Izanami vandrede rundt i byerne på må og få og snakkede med flere tilfældige mennesker, indtil hun pludseligt forsvandt, med løftet om at det ikke var det sidste Skovpasset havde set til hende..

KORT NYT

- ♦ Mester Shi er blevet snigmyrdet i Hr. Guldlands hus. Lægen Hr. Isaac kæmpede forgæves og kunne ikke redde ham. Butleren er trist, da Mester Shi var hans eneste adgang til penge og fordi hans chef satte pris på ham, ikke kun som butler med fordele, men også som hans ven. Nu søger butleren nyt arbejde.
- ♦ Den Sorte Hånd tager ansvaret for mordet på den falske brygger, Mester Shi, efter han gentagne gange havde opgivet falske priser, videregivet fortrolige oplysninger, heriblandt information om et stort parti gift, som skulle bruges til at fjerne den grønne infestation af gobliner i området. Da Skjoldheims dommer ikke var i stand til at varetage sit hverv, måtte Den Sorte Hånd slå til!