

# Lad Vides

132

## SKOVPASSETS NYE SANGFUGL FUNDET

Efter massiv tilslutning, og en hel fantastisk opbakning, blev Skovpassets Skønneste Sangfugl fundet i går på Ravnens Rede. Selv om der var masser af fugle i hækken, blev den endelige vinder dog Ask Bjærgersøn.

Lad Vides skribent fik mulighed for et hurtigt interview: "Inspirationen kommer fra Fabian og Frida", udtaler Ask. "Jeg er en blød smørtenor under mit hårde ydre og vil gerne takke mine bjærgervenner."

Det udtales dog blandt publikum, at han lød som en hel firstemmig gruppe og flere af gæsterne mente, at der var snyd involveret. Men det var ikke nok til at fratage ham sejren og den eftertragtede titel.

I sidste ende vandt Ask dog en konkurrence om popularitet og ikke talent, hvilket arrangørerne bag Skovpassets Skønneste Sangfugl har udtalt, at de vil gøre noget ved næste gang.

## VOGTERNE FÅR NY BYVAGTSKAPTJAJN

Byvagtskaptajnen Falck Vom Hügel træder øjeblikkeligt tilbage, fordi han ikke føler, at han har tid til de andre vogtere. Eller er det mon hans kone, der har presset ham til at gå af? Løjtnant River, som har ageret Byvagtskaptajn i hans sporadiske fravær, får nu rollen som den nye Byvagtskaptajn. Hun lover at slå hårdt ned på de kriminelle og helbrede de svage, så de bliver stærkere. For hun er ikke kun soldat men også læge.

## KORT NYT

- ❖ Helteskolen afholder Hygge-Skullfight i dag kl. 14.00 på plænen (foran arrangør-gården).
- ❖ Denne morgen vågnede Porregården til en stor overraskelse. Landmanden Klement er vågnet op som halv ko/halvt menneske efter at have kysset en trold og drukket en eliksir. Klement udtaler om situation: "Jeg har en sær rumlen i alle fire maver og anbefaler ingen, at drikke noget som trolden Bøh har lavet."
- ❖ Byd den nye religion "Bachus" velkommen. Elsker du vin, så elsker du denne religion.

## KORT NYT

- ❖ Mutti, fra De Genfødte, har fået et drageæg gennem en skummel handel, men hun ved ikke så meget om dragen, andet end, at det er en pige. Derfor vil hun gerne have forslag til navnet til dragen og en fornuftig dusør til det dragen vælger.
- ❖ Goblinen Skaldepande har tilsyneladende fundet den eneste elver i Skovpasset, som ikke er racist, nemlig Vogternes Løjtnant River. Er Skaldepande mon blevet hemmeligt forelsket? Lad Vides redaktion er dybt forvirret...
- ❖ Trillia tilbyder sine evner som syerske. Har du tøj, der skal fixes? En kappe, der skal sys? Ønsker du et særligt broderi eller endda at få repareret ting i tyndt læder, så spørg efter hende hos De Genfødte.
- ❖ Tiktoks skatteleg. Spor nr. 3: Der er en lygtepæl til højre, en lygtepæl til venstre og en lygtepæl på den anden side af stien.
- ❖ En Pilgrim, på gennemfærd, ville velsignes af en Mammon præst, fordi han havde fået skænket en del af Solhammeren, som skulle kunne helbrede alle dårligdomme og sorger. Men det viser sig, at han har byttet den vigtige del væk for en statue af sig selv. Pilgrimmens rejse havde været en fuldstændig fiasko, hvis ikke han havde mødt Ærlige John fra Fattiggården, da han gav dem øl, mønt og kærlige råd. Pilgrimmen anbefaler derfor hans selskab. Så kære borgere, tag et smut forbi Fattiggården, for de uddeler øl, mønt og kærlige råd til alle, der har et behov for lidt forkælelse. Og afviser de dig, så bare sig, at du er en pilgrim.
- ❖ Ærede borgere og andet pak i skovpasset! "Jeg, Mr. Al Drigting, har mistet min skønne diamantring et sted i området. Den må findes straks, thi den skal gives til min trolovede i bryllupsgave." Der udloves 100 korint til den, der bringer ringen til Haldis i pavillonen i Skjoldheim.
- ❖ Hvor er tidligere Borgmester Veulf?