

# Lad Vide

124

## KORT NYT

- ❖ Endnu en gang kan du deltage i den spændende skattejagt efter Tik Taks miniatureby. Den skulle efter sigende være gemt i nærheden af vand. Præmien er 10 valgfrie komponenter.
- ❖ Baron Tristan Ravenburg, fra den kejserlige ambassade i Skjoldheim, har adskillige spændende og interessante genstande til salg som tøj, rustningsdele og andre kuriositeter.
- ❖ "Vildlingerne" er ankommet til Skovpasset. Dette primitive stammefolk leder efter "Aspekterne", en vigtig del af deres religion, som tilsyneladende skulle være forsvundet.
- ❖ Gøglerlejren i Skjoldheim støtter fallerede og ukendte kunstnere, som mangler økonomisk støtte til at udleve deres desperate drømme om berømmelse og anerkendelse.

Smedens Tænksomme Hjørne: Hvis man hælder varmt vand på en faun, krymper dens uldne ben så?

## Lensherrens Lotteri

Deltagelse: mindst 1 Korint

Vinderen vinder ALLE mønter i kisten!

Skriv dig op hos Lad Vide.

Vinderen offentliggøres i Lad Vide lørdag aften.

Bliv rig på et øjeblik!

## FAEKHALENS PERSONALE PÅ EVENTYR

Fundet af et gammelt, muggent skattekort i hjørnet af Faekhalen har medført en uventet konsekvens; nemlig, at kroen spontant er lukket i de kommende dage!

Kromutter udtaler: "Da jeg fandt ud af, at der tilsyneladende ligger en hemmelig, uudforsket fangekælder under kroen, så tænkte jeg, at mine medarbejdere trængte til en længe ventet og spændende personaletur. Så vi lukker kroen i et stykke tid og drager på eventyr i mørket, i håb om at finde skatten. Jeg ved godt, at det måske bliver farligt, men jeg satser på, at vi alle kommer ud i live igen inden foråret. Hvad skatten består af, vil jeg ikke rigtig komme nærmere ind på her, men hvis alting lykkes, så venter der vore kunder en stor overraskelse!"

Så kære læser, dette betyder altså, at du i denne weekend, må slukke din tørst i Den Stolte Fasan eller Ravnens Rede, som glæder sig til at tage imod de ekstra mange gæster.

## GRÅBLOD FARLIGERE END NOGENSINDE

Alle ved, at Gråblod hader adelen, men ingen ved, hvad han planlægger. Rygterne vil vide, at Gråblod, igennem den senere tid, har samlet en del følgere og der hviskes endda i skyggerne om, at et attentat er nært forestående. Hvem af de 25 adelsfolk skal lade livet eller bare have en lille "lærestreg"? Lad Vide venter i spænding mens blodnatten nærmer sig...

## MUTANTERNE KOMMER!

De går iblandt os. Nogle ligner os, men de er ikke som os. De er farlige og ondskabsfulde. Og sultne! De vil spise dig, hvis de fanger dig. Selv din nabo kan være en af dem. Mutanterne gemmer sig i Skovpasset og hvis de ikke spiser dig, så er det fordi du selv er en. Pas på. Gå ikke alene. Vær på vagt...

## Vejrprofetens forudsigelser



16°

Fredag



16°

Lørdag



16°

Søndag